

Nummer 112  
f. 1.75 BF.27

# BATMAN

**NACHTMERRIE  
ZONDER EINDE!**



**52**  
bladzijden

CLASSICS

# PONY CLUB

Het stripblad  
voor de echte  
"PAARDEGEK"

MET:  
AAN DE STALMUUR  
EN IK ZOU ZO GRAAG  
WILLEN WETEN...  
BRIEVEN, TIPS,  
LEUKE TEKENINGEN,  
RUBRIEKEN WAARIN JE  
ZELF AAN HET WOORD KOMT,  
WETENSWAARDIGHEDEN  
OVER PAARDEN.



**SPRING EROPAF!  
NU METEEN...**

**Ponyclub**

verschijnt elke drie weken

Door de duistere straten  
sluipst een beroemde figuur  
...BATMAN...die in het  
grauwe schijnsel van de  
booglampen plotseling  
oog in oog staat met...

SERGEANT  
ROCK!

M'n ouwe vriend!  
Wel, wel...! Rock  
heeft blijkbaar een  
makkelijc baantje  
gekregen als wer-  
ver voor  
UNCLE SAM!

Goed zo!  
Hij VERDIENt  
het!

Waar je van-  
avond ook bent,  
Rock...ik GROET  
je!

BATMAN

EN

SCT.  
ROCK

SCT. ROCK  
WIL  
JOU.  
VOOR HET  
LEGER!

En terwijl een stad slaapt...veilig in de wetenschap dat  
zijn legendarische bewaker aan het werk is...beramen vier  
sinistere figuren een aanval...en zo begint het avontuur dat een  
hele natie dreigt te verstrikken in de...

# NACHTMERRIE ZONDER EINDE!

Schrijver: BOB HANEY  
Tekenaar: JIM APARO

## DE SERGEANT EN DE GEEST



Vier tegen één is een goede verhouding voor de Gemaskerde Mensenjager, totdat 'n enorme vuist als 'n voorhamer 'n een tik verkoopt...



Weldra bereikt de auto met Batmans slagpe lichaam erin een vliegveld buiten Gotham City, waar een toestel met draaiende motor staat te wachten...



En als een reuzen  
roofvogel met  
zijn prooi in de  
buik schiet het  
vliegtuig den-  
derend de  
donkere  
NACHT  
in...

Binnen ontwaakt  
een versufte man...  
en staart omhoog  
naar vier her-  
de gezichten  
om 'm heen!

Waar....  
wat...?

J IJ ?!  
Ik...Ik KEN  
jou!

Jij bent  
**BULLDOZER**....  
van de **EASY KOM-  
PAGNIE**!!

Sergeant  
**ROCKS**  
**MAAT!**

Juist! En dit  
zijn OOK allemaal  
**EASY-**  
knapen!

Sorry, dat  
we je zo moesten  
overvallen...

...maar we kon-  
den niet riskeren dat  
je zou weigeren mee  
te gaan!

Onze volgende halte is  
5.000 kilometer over de oceaan....  
**DUITSLAND!**...want, Batman,  
**ROCK HEEFT JOU NODIG!**

Rock MIJ  
nodig...? Maar  
**WAAROM??**

Omdat hij op dit  
moment gevangen zit in  
een leger-petoet...wacht  
op zijn zaak voor de  
krijgsraad...en op on-  
overtuigend **ONTSLAG!**

**WAT?! Rock is de  
BESTE soldaat, die Uncle  
Sam ooit had...een LEVEN  
DE LEGENDE!**

Ja, Batman,  
een levende legende  
met maar **ZES**  
strepen!  
'n Sergeant blijf  
een sergeant....  
zelfs **ROCK!**



We weten alleen dat-ie grote moeilijkheden heeft met de officieren...en HULP nodig heeft!

We dachten dat een slimmerd als jij de carrière van de allerbeste sergeant zou kunnen REDDEN!

Juist! Het is allemaal nogal geheimzinnig...maar ik zal doen wat ik kan!

*De volgende morgen, op een Amerikaanse basis bij de grens tussen Oost- en West-Duitsland, waar twee legers, twee levenswijzen in een lange, gespannen 'koude oorlog' leven...*



Ik kan je niet VERBIEDEN met de gevangene te spreken, Batman... maar ik waarschuw je... je hebt er NIKS aan!

Zijn leger-carrière is voorbij...hij is FINITO!



*Even later zijn de oude vrienden weer herenigd in de cel...*

ROCK..!

M'n hemel... hij ziet er vreselijk uit...als een afgestorven geest van zichzelf!

Hai, Batman...! Bedankt dat je gekomen bent! Maar het heeft geen nut! Ik ben een gekke, oude afdanker... niet meer NODIG..!



GEK?? Waar HEB je het over? Vertel me het hele verhaal!

Je zal het niet geloven... dat doet NIE-MAND!

Wel eens van Soldaat EDDIE SLOVIK gehoord?



Allicht! Dat was de enige soldaat, die tijdens de tweede wereldoorlog werd terechtgesteld wegens lafheid!

HERSTEL! Er zijn TWEE soldaten in die oorlog neergeschoten wegens lafheid... en IK kan het WETEN...

...want ik heb de andere PERSOONLIJK geëxecuteerd...KORPORAAL DAN CATHCART!!



"Het begon allemaal tijdens het Ardennen-offensief! Ik en de Easy Kompagnie waren pas buiten Bastogne ingegraven..."

De vijand kan ons via die pijnbomen overvleugelen! Wie zit daar op post, Bulldozer?

Die nieuwe keref, sergeant... korporaal Dan Cathcart...!



"Cathcart hoefde ons alleen maar te waarschuwen als er Mofen onze kant uitkwamen."

MOFFEN! En die schoft van een Cathcart heeft geen kik gegeven!

VUURI! SCHIETEN!! HOU ZE TEGEN, Easy!



"We dachten dat Cathcart misschien wel DOOD was... maar nadat we die grappenmakers teruggedreven hadden, vonden we hem, doodsbang in de ruïnes van 'n huis."

"Cathcart werd veroordeeld, maar ik had nooit gedroomd dat de Hoge Pleten de straf niet in LEVENSLANG zouden veranderen."

"En zo stond ik op een koude morgen op de binnenplaats van het oude kasteel... en voelde hoe Dan Cathcart's blikken zich in de mijne boorden..."



JIJ LAFFE WURMI

Ik rapporteer je voor de krijgsraad, wegens het verlaten van je post... en lafheid tegenover de vijand!



M-Maar, generaal... u wilt dat ik met mannen van mijn Easy kompagnie een vuurpeloton formeer en dan Cathcart EXECUTEER?

Dat is een BEVEL, sergeant!



VUURPELOTON... HALT!!

"Zijn gegil klonk uit boven de laatste bevelen die de pelotonsofficier brulde...."

ROCK!...  
Ik ben onschuldig...  
ONSchuldIG!

KLAAR?  
Mikken....

"Ik wist dat één van onze geweren met een losse flodder geladen was...opdat niemand van ons zou denken dat HIJ het dodelijke schot loste."

Laat het  
't mijne zijn...  
't moet 't mijne zijn!

UUUUU  
VUUUR!!

KAPOT

"Toen ze zijn lijk wegsleepten, voelde ik ineens de ijsskoude blik van een gevangene Nazi, ene kolonel Von Bock, die verhoord zou worden...."

Hij toont ver-  
achtiging voor een  
leger dat zijn eigen  
soldaten neerschiet!  
Maar Cathcart was 'n  
LAFARDE! We MOES-  
TEN het doen!

Enfin....we  
moesten nog een oor-  
log winnen....en  
ik vergat Cathcart....

...Al die jaren  
ben ik hem vergeten....  
tot ik zo ongeveer een  
maand geleden ergens in 'n  
biertent zat....

"Ik rende naar bui-  
ten...maar hij was  
al door het  
avondduister  
opgeslokt..."

Hé...?  
Dat...dat is  
CATHCART???

Heb ik het me  
VERBEELD? Ja, dat  
moet wel! Ik heb er  
een paar tevél op!  
Cathcart is al JAREN  
DOOD!



"Maar een week later ver-  
trokken we voor een  
nieuwe opdracht, toen..."

"De Easy jongens dach-  
ten dat ik GEK was ge-  
worden toen ik uit het  
RAAM probeerde  
te springen..."

"Misschien WAS het ver-  
beelding geweest...maar  
weer een paar dagen  
later..."

LAAT ME  
LOS, STOM-  
MERDS! HIJ is  
het...CATH-  
CART!

ARRESTEER  
die man!  
Hij werd  
GEK en sloeg  
een  
OFFICIER!

Daar....  
daar is-ie  
WEER!

????

Daar is  
niemand!  
HOU  
HEM VAST,  
JONGENS!

Cathcart...  
die was  
HIER...je be-  
lette me hem  
te PAKKEN  
te nemen!

En toen  
sloten ze de  
ouwe Rock  
op!

OF ik  
ben GEK en  
geestelijk gestoord...  
OF ik word berecht  
en oneervol  
ONTSLAGEN...!  
Hoe dan ook....  
als soldaat heb ik  
AFGEDAAN!

Zelfs HIER  
achtervolgt Cathcart  
me nog! Maar hij is DOOD!  
Ik heb daarbij GEHOLPEN  
...zag 'm STERVEN...  
jaren geleden op een  
binnenplaats!

Wat is het  
ANTWOORD  
daarop, Batman??  
TOE...HELP  
me!

Rock...Rock,  
ouwe makker...!

Moeilijk te  
geloven...maar het  
lijkt of Rock van  
Easy krankzinnig  
is geworden...!

Is Rock, de held van talloze veldslagen, inderdaad  
GEK geworden? De oplossing van dit drama vind  
je in..... DEEL 2!

# MENSENJACHT OP EEN HELD

*In een duistere cel snikt een levende legende, nooit bang voor strijd of dood, als een kind...*

Ik had Cathcart nooit wegens lafheid moeten RAP-PORTEREN...heel wat kerels waren korte tijd hun lef kwijt... en werden toen weer tijgers!

—SNIK—

Ik had de arme drommel een KANS moeten geven!

NEE, Rock, beschuldig jezelf nou NIET...

PLOTSELING...

KIJKI DAARBUITEN...CATHCARTS GEEST!!

WAT?!?  
Daar is NIEMAND...! Je VERBEELDT het je!  
En er BESTAAN geen geesten, Rock....

Je hebt het MIS!... Hij is er nog en achtervolgt me! Hij is teruggekomen om AF te rekenen!

Even later...

HUI? Rock is WEG! De celdeur was niet op SLOT!

WACHT-POST! WACHT-POST!

Maar minuten later...

De gevangene heeft een JEEP GESTOLEN, Sir! Ik had nooit gedacht dat-ie 'm zou smeren!

Hij is een gevaar voor het HELE LEGER!  
GA HEM ACHTERNA...!!



Waarom zo'n drukte  
over een ouwe sergeant?  
En die woorden van  
de generaal....

....dat Rock het  
hele LEGER in gevaar  
brengt? Er zit iets méér dan  
Rocks persoonlijke moeilijk-  
heden achter dit  
alles!



Weldra, op de auto-  
baan naar het oosten  
...door het West-  
duitse land-  
schap....

De jeep,  
die Rock  
stal...in dat ra-  
vijn...maar geen  
spoor van  
HEM!



Dertig minuten  
later...

Die  
legerbus daar-  
ginds...dat is  
EASY  
KOMPAGNIE!

Moet hem  
tegenhouden!



Ik ben luitenant  
Wilson, Batman! We  
hoorden dat Rock ont-  
snept was...maar heb-  
ben hem niet  
GEZIEN!  
Nietwaar, Bull-  
dozer?

Eh...  
JUIST,  
Sir!



Aangezien Easy hier  
de beste compagnie is,  
gaan we van basis naar basis  
om andere eenheden in nieuwe  
wapens te oefenen!

Op dit moment  
gaan we naar Klein-  
dorf, bij de Oostduit-  
se grens!



Onmiddellijk  
stijgt Batman  
omhoog naar  
het bizarre  
gevecht...



En even  
later...



Als die "goe-  
dendag" 'm weer  
raakt... is Rock  
KAPUT!



LAAT ME LOS!  
Hij WAS het...  
CATHCART!

Ik had  
hem te  
PAKKEN!  
HIJ  
IS GEEN  
SPOOK!



NEE,  
Rock! Je  
bent te  
GROGGY!

Het KAN Cath-  
cart niet geweest zijn...  
die is DOOD!  
Je moet hem VER-  
GETEN!



Ik ZEG je...  
hij WAS het...  
van vlees en  
bloed! Ik ben 'm  
hierheen gevolgd  
en...



Einde van Deel 21 Hier-  
naast begint het explosie-  
ve DEEL 3!

# DE LAFKAARD die terugkwam van de KOUDE OORLOG

De volgende ochtend stapte een grimmige figuur het leger H.K. binnen...

Ziezo, generaal... wat voor spelletje u ook speelt... het is VOORBIJ! Deze hier heb ik opgegraven waar korporaal Dan Cathcart jaren her werd terechtgesteld!

Zonne

MEERNAAR ZONNE

BERLIN

LOSSE FLODDERS! Stuk voor stuk! Elk geweer in dat vuurpeloton was geladen met losse FLODDERS!

Cathcart werd niet neergeschoten! Hij LEEFT nog!

Sergeant Rock ZAG geen spoken en u hebt dat de hele tijd al GEWETEN!

Ik wil weten WAAROM!

Okay, Batman... hier is het hele topgeheime verhaal! In de oorlog was Cathcart agent van de ... Inlichtingendienst....

...deed zich voor als Nazi en kreeg zo waardevolle inlichtingen omtrent de vijand!

"Maar de Nazi's kregen argwaan... vooral Von Bock, een van hun top-experts van de geheime dienst...."

Deze man... die zou een Amerikaanse SPION kunnen zijn! Ik wil dat al onze agenten al zijn bewegingen nagaan!

"Als Cathcart moest blijven doorgaan, zouden we de Nazi's moeten bedotten! Gelukkig werd Von Bock op een dag gevangen genomen...."



"Onze ingenieuze plan was dat Cathcart als lid van Easy Kompanie voor lafwaard zou spelen! We zorgden ervoor dat Von Bock die nep-terechtstelling zou zien...en lieten hem daarna een boodschap naar zijn eigen lijnjes smokkelen."



Von Bock vertelde zijn Nazi-makers dat die stomme Amerikanen een van hun eigen geheime agenten hadden geëxecuteerd....

...wegens in paniek raken bij het Ardennen offensief!



We konden Rock niet vertellen dat de terechtstelling maar nep was. Hij en alle anderen moesten hun rol VOLMAAKT SPELEN...

...zodat het later niet naar de Duitsers zou uitlieken dat Cathcart nog in leven was!



Maar dat was JAREN GELEDEN....in de OORLOG!

WAAROM wordt Rock nog steeds bedonderd en vervolgd door het leger, waar-ie zo gek op is?

Omdat we nog STEEDS in oorlog zijn....in de "koude oorlog"!



"Toen Cathcart eenmaal officieel dood was, werd-ie een nog BETERE spion! De laatste tijd opereert hij in Oost-Duitsland...."



Britse zone Russische zone

Amerikaanse zone

Hij ontdekte dat hun inlichtingendienst de JUISTE plaats van elk Amerikaans onderdeel kende, en al hun wapens, langs de hele grens!

In een echte oorlog zouden we binnen 'n paar minuten uitgeroeid zijn!





We hebben toen al onze eenheden totaal verwisseld...en de Oost-Duitsers wisten 't een week later. Ze hadden kennelijk 'n erg slimme spion in onze rijen geleideren!

Zo, dus Cathcart zat hem op de hielen...en Rock liep steeds in de weg?



PRECIES!  
We moesten Rock verstoppen voordat-ie Cathcart's ware identiteit verklapte aan de spion die Cathcart nu bezig is te PAKKEN!

Maar dat doet Rock daar-ginds OOK! Hij is half gek geworden in zijn pogingen die "geest" Cathcart te VANGEN!



Dat is dan jammer...maar er staat zoveel op het spel, dat Rock opgeofferd moet worden... zelfs GEDOOD, als dat nodig is!

Over MIJN lijk, generaal! Ik ga eerst Rock ZOEKEN... en 'm dan de waarheid vertellen!



Later....

De Easy Kampagnie moet hem verborgen houden... maar ze zijn op weg naar hun volgende oefenbasis! Moet ze inhalen voor ze daar aankomen!



Daar is de EASY EXPRES! Nou hem zien tegen te houden!

Maar plotseling  
verhoogt de grats  
bus zijn snel-  
heid... en  
even later...



Onmiddellijk zwenkt  
Batman van de hoofd-  
weg af...

Krankzinnig!  
Die bus reed zo  
naar Oost-Duits-  
land binnen!

Alle man-  
nen aan boord...  
worden of dood-  
geschoten... of  
gevangen ge-  
nomen!



Een  
half uur  
later...



En terwijl de sol-  
daten naar een ka-  
zerne in de buurt  
gebracht worden...





Ze laten  
hem ONTSNAP-  
PEN!

Grote  
GODEN!  
WILSON is  
de spion on-  
der ons!



ALLICHT!

Terwijl Easy van basis  
tot basis trok, kreeg hij  
alle gegevens over sterkte en  
plaats van die onderdelen....

....en dan gaf-  
le die door aan een  
kontakman!

Dus DAT deed hij die avond  
in Kleindorf!



Cathcart VOLG-  
DE hem... Rock  
verknoeide alles  
door Cathcart  
op die klokke-  
toren te besprin-  
gen!

En Wilson  
moet die bus zett  
door de GRENS-  
BOOM hebben  
gereden!



Hij wist dat Cath-  
cart hem op de hiel en  
zat....en EASY was  
verder niet van nüt  
voor hem!

En nu,  
terwijl Easy  
zit weg te rot-  
ten in een  
Oostduitse  
gevangenis, zal  
HIJ wel 'n "ver-  
klaring" hebben  
bedacht!



WATT!  
Iemand VOLGT  
Wilson? Dat moet dan  
CATHCART  
zijn!



Maar...

Oh, nee...  
Wilson heeft 'm  
ONT-  
DEKT!



Cathcart...  
Je bent het  
**INDERDAAD...**  
en geen **GEEST!**  
Ben je in  
orde?

**VERGEET  
MIJ MAAR!**  
Ga over de grens  
terug...en vertel ze  
over Wilson...die  
moet **TEGENGEHOUDEN**  
worden! GA  
NU!!



Wat een kerel,  
die Cathcart! Hij  
zal daar sterven...  
maar hij heeft **GE-  
LIJK...** ik moet  
zijn opdracht  
**VOL-**  
**TOOIEN!**

**STOP,  
BATMAN!!**



Jij smerige  
**VERRADER!**

Ik ben geen  
Amerikaan, maar  
een Duitser...en  
mijn naam is  
niet **WILSON!**

Nu zal een  
kogel jouw loop-  
baan beëindigen...  
en ik neem de  
mijne weer op  
voor 't va-  
derland!



**LUITENANT?  
...BATMAN?!**

**WAT?**

**ROCK! Schiet Wilson  
DOOD! Hij is een  
VERRADER!**



Hé? Je  
maakt zeker  
een grapje?

**NEE,  
Rock...hij IS  
een SPION...!**

**BATMAN  
LIEGT! HIJ is de  
spion...! Ik neem 'm  
mee om 'm voor  
de rechter te  
brengen!**



Jullie brengen  
me **ALLEBE!** in  
verwarring! Ik ben  
Cathcart een uur  
geleden over de grens  
gevoegd!

Ik moest hem pakken...eens  
en voor altijd...maar hij verdween  
weer! Ik denk dat-ie **TOCH**  
een spook is!





Kort daarna,  
bij  
de zelfde  
grens post....

Maar EEN  
kant voor de  
EASY EXPRESS!

Die kloons wisten  
zeker niet, dat we RE-  
TOURBIJETTEN hadden.  
Rock...!

POW

POW

BOOM

POW

POW RING

En nog weer later....

Ik voel me  
als iemand die na  
een nachtmerrie  
wakker wordt!  
Het leger heeft  
alle aanklachten  
tegen me ingetrok-  
ken...en EASY  
heeft één  
smerige spion  
MINDER!

Maar  
Cathcart's executie  
zit me nog  
steeds dwars!

Misschien  
overtuigt OIT je!

Sergeant ROCK...  
dit is DAN  
CATHCART!

HALLO,  
Rock!

VERROEST!



Jij BENT  
geen spook...  
je BENT het  
...in levende  
LIJVE?

JA,  
sergeant... 'n  
beetje gehavend...  
na over de grens  
te zijn gekrop-  
pen met de kogel van  
een verrader in me! Maar  
ik RED het wel!

Later...

LANG  
LEVE  
ROCK

Ik geloof dat  
die nachtmerrie nu  
echt voorbij is!

EINDE

AMERIKA'S eerste KLOWNPRINS DER MISDAAD....

# DE JOKER



...aanvaardt de VREEMDSTE  
uitdaging van zijn misdadige  
loopbaan...en helpt een kolle-  
ge-boef een AFSCHUWELIJ-  
KE handicap te overwinnen!

Maar je KENT hem...hij doet NIKS  
voor iemand zonder er een aardig VOOR-  
DEELTJE uit te slaan!

Roof...diefstal...beldadigheid...en de  
meest SLINKSE oplichting van de Jo-  
ker...vormen allemaal een onderdeel van...

SCHRIJVER:  
DENNY O'NEIL

TEKENAARS:  
IRV NOVICK &  
GARCIA LOPEZ

## "HET DROEVE VERHAAL VAN HARRY DE HUILER!"

BATMAN CLASSICS verschijnen elke maand. Copyright (c) 1978 D.C. COMICS INC., New York. Een uitgave  
van CLASSICS LEKTUUR, Postbus 266, 1270 AG Huizen. Distributie in Nederland: BETAPRESS B.V. te Tilburg;  
voor België: N.V. WILLIAMS LEKTUUR, Postbus 5, 2300 - Turnhout. Printed in Finland - 1979.



En zo sluipt het ongelukkige stel weg! Maar herinner je ze  
....het zijn BENNY KHISS en MARTIN FARGO....we  
komen ze later WEER tegen....

















Kort daarna, BUITEN het huis...









En aan de andere kant van het gebouw....



Als je er een nodig hebt, ZIE je nooit een smerist!

N.B. Het gaat hier om méér dan alleen Marvin Fargo's ELLENDE!



Waarom lummel jij hier rond, vriend?

Oh...eh...agent! M'n makker heeft Staatsvijand No. Een...de JOKER... gearresteerd!

KOM MEE!



Mister, als dit 'n MOP is, zal ik...

IS het niet!

KIJK...



...Ik ZEI 't toch?

Ik vraag excuus! Het IS de Joker!

Je maat heeft 'm ingepakt als 'n KERST-ROLLA-DE!

Memf...



Hé... over Benny gesproken, waar IS hij..?

Waar schijnlijk de BELO-NING inkasseren!



Een paar meter verder op, om de hoek....

Oh, wat ben ik SLIM! Wat KNAF van me...om Benny als MIJ te vermommen!

Om precies 12.01 uur  
is de toestand  
in het Cleeve gebouw  
aldus....

Platina wordt  
gesmolten door  
intense hitte van  
de laserstraal...  
en stroomt door  
de luchtkoker  
naar beneden.

KLUIS

M'n  
vervloekte  
aflossing is  
LAAT!

DE  
WAKKER

Waar ZIJN  
Fargo en  
Khiss?

MRS. CLEAVE

LICHTKOKER

JOEHOE!  
BENNIEEEE!

RELDER

BOEHOE!  
HARRY  
DE  
HUIJER

LASER  
KANDH



En om precies 12.02 uur...







SNIK! Nou zullen de smerissen me waarschijnlijk wel inhalen...BOEHOE!



WAWWW?!

STIL, Harry! Je moet je ontsnapping ROND maken!



Ik BELOOFDE je te genezen...en dat ZAL ik!

Rij naar de afgesproken plaats en...

Oh...ik voel me zo...boehoe... ROT!

Dat gaat over! GELOOF ME!!

Zowel de dag als dit verhaal loopt ten einde als Harry de truck naar een verlaten akker ten noorden van GOTHAM rijdt....



...en binnen een minuut is de Joker in zijn bizarre JOKER-MOBIEL bij hem....



Mooie kar... snik...Joker...!

Ja, naar het model van de BAT-MO...ech, laat maar!

We hebben iets belangrijks te bespreken!



"...en een AN-  
DERE slang  
wet hoger in de  
kamer naar een  
TWEDE truck  
aan de andere  
kant v' het  
gebou...  
DAAR  
GING HET  
PLATINA  
HEEN...  
snap je wel?"







Einde



Als MISDAADBESTRIJDER is Batman altijd **WEE-  
GALOOS** geweest...want **NIEMAND** kan hem evenaren  
in akrobatiek en detectieve talent! Maar er is één persoon  
die hem **WEL** konkurrentie kan aandoen...een pittige  
jongedame, die hem al **EERDER** getreurd heeft...en  
die nu **TERUGKEERT** met....

## DE UITDAGING VAN BATWOMAN!

Blijft doorgaan,  
Batman! Koördan-  
sen zal je leren je spieren  
te  
beheersen!

Batwoman  
denkt dat ze  
BATMAN les geeft  
in misdaadbestrij-  
dingstechniek...maar  
ze weet niet dat de man  
daarboven in werke-  
lijkheid een  
BOEF is!



# DE BATMAN FAMILIE

Rijke, mooie, jonge Kathy Kane zou **SLIJ** moeten zijn, maar...

SOMS wou ik maar dat ik mijn oerm fortuin niet had geërfd! Het is zo vervelend een **RIJK MEISJE** te zijn...



Met heimwee daalt Kathy af naar een **geheime grot** onder haar huis...

ZUCHT! Het leven was veel opwindender toen ik nog dit kostuum droeg als **BATWOMAN!**

Maar Batman ontdekte mijn geheime identiteit en deed me beseffen dat boven dat **OGK** konden op den duur... en in **DAT** geval zou ik in gevaar verkeren. Dus beloofde ik hem mijn **Batwoman**-loopbaan op te geven...



Kon ik dit kostuum nog maar 's dragen... maar één keer! Hm... misschien **KAN** het... en **ZONDER** mijn belofte aan Batman te verbreken! Ik kan het dragen op het gemaskerde **BAL** vanavond!



Dus die avond gaat de impulsieve Kathy opgewonden op weg...



Ik hoop dat Bruce Wayne ook op het feest is! Ik vind hem zo **KNAP!** En wat zou **HIJ** dan voor kostuum dragen...?

Later... snauwt elders de geheimzinnige beoefenaar zijn bevelen...

Als de trein deze tunnel inrijdt, laten we hem ontploren en pikken de waardevolle schilderijen uit de postwagen!

Tjae, baas... blijf je heus eens een keer **ZELF** bij deze **OVER-VAL!**

Op dat moment trekt Bruce een kostuum aan... niet voor een **FEEST**, maar voor zijn rol als... **BATMAN!**

Kom mee, Dick! Ik heb een tip over de bende, die zich specialiseert in het stelen van kunstschatten!

Wie zou hun **BAAS** zijn, Bruce? Ik hoor dat hij altijd gemaskerd is... en dat zelfs z'n eigen bende z'n gezicht nog nooit heeft gezien!



# BATWOMAN

Aleen DEZE keer! Ik heb jullie een lijst van andere klusjes gegeven, die je ALLEEN moet doen! DOE die...dan neem ik later wel contact met je op...hét BATMAN en ROBIN!



Terwijl de misdaadbestrijders met de bende knokken, dendert de trein voorbij en...

ROBIN, ik ga hun S A A S achterna...!



Bezig met zijn ontsnapping, ziet de bandiet niet dat Batman zijn voet verzwikt op een steentje...

AAOUWI  
M'n ENKEL!



Als de trein uit de tunnel komt, waait een dikke walm ROKK van de lokomotief de bendeleider in het gezicht, en....

Die rook...VERBLINDT me...zie niks...YAAAAHH...ik VAL...VAL!



Hoewel versuft door zijn val, ontdekt hij zich instinctief van het enige dat hem zou kunnen identificeren als bendeleider...

Moet dat masker ver-  
bergen voor ik bewuste-  
loos word...



Een later wij het lot dat Kathy ten tonele verschijnt op haar motor...

HEE, daar is Robin...  
hij rent naar die  
gewonde man! Misschien  
heeft hij HULP nodig!



# DE BATMAN FAMILIE



Kathy!  
Ik bedoel...  
BATWOMAN!

HAI, Robin! Zag...ik KEN die man.  
Dat is CURT BRIGGS, de afzetter!  
Hij heeft een  
SPORTSCHOOL!

Als Kathy naar dat gedeelte van Briggs' gezicht staart  
dat niet zwart is van de rook...

Hij probeerde zijn geheime identiteit te  
bewaren door zijn KOSTUUM uit te doen...maar  
VERGAT dat het roet de OMTREK van zijn  
masker achterliet! Robin, het klopt  
allemaal...jouw aanwezigheid hier...  
met een man die een masker droeg!  
Curt Briggs is BATMAN!



Op dat moment komt de gewonde man  
waar hij...

Voel je je BETER,  
Batman?

Mijn hoofd...doet pijn! Je noemt  
de me...BATMAN? Is dat m'n naam?  
Ik herinner me NIKS...ik weet  
HELEMAAL niks  
meer!

ROBIN...hij  
weet  
niet wie  
hij is!

Wat een complicatie! Briggs met  
geheugenverlies...en Batman  
met een verstukte enkel  
vlakbij!



Als Kathy Bat-  
man nu zag, en  
Bruce Wayne LA-  
TER...met een zere  
enkel...zou ze vast  
vermoeden dat ze een  
en de zelfde per-  
soon zijn! Ik moet  
met haar meespelen...  
tot Batman kan  
WEGKOMEN!  
Ja...da's het beste!

ROBIN...als misdadigers wisten  
dat Batman rijdt aan  
GEHEUGENVERLIES, zouden ze  
overal toeslaan! Dus moeten  
we ze overblijven door Batman  
in MIJN BATGROT als vech-  
technieken OPNIEUW  
bij te  
brengen!

En dus, een poosje later, in Batwomans  
geheime grot...

Kom, Briggs...je gaat naar  
school...om nog eens te leren  
hoe je BATMAN  
moet zijn!

De situatie  
loopt  
uit de hand...  
Laat ik  
Batman maar via  
de radio oproepen!

# BATWOMAN

Weldra maakt Robin in een afgelegen hoekje van de grot contact met Batman via zijn gordelradio en bespreekt de toestand...

Goe met Kathy's plan mee, Robin! Aangezien ik invalide ben, helpt het als de boeven denken dat ik nog in actie ben! Geef me intussen dagelijks een uitgebreid rapport over Briggs!

Okay... hij is nog steeds onzeker op de bende en de BUIT!

En zo is een misadaver, gestoken in een reserve Batman kostuum, zich er niet van bewust dat hij de kunstenaar van zijn aartsvijand...

Zo leer je stevig op je benen te staan! Ga DOOR, Curt...Je doet het UITSTE-- KEND!



Eik kunstje, dat BATWOMAN kent, wordt aan de verbijterde BOEF doorgegeven...

Zie je...? ZO doe je de Vliegen-de MERRIE! Heel simpel...!

Simpel, maar ik kom hard terecht...heff!



Naar kort daarna... bij de baaitieth-instructie...

Die FOTO...Ik heb zo'n idee dat die BELANGRIJK is...

Curt, waarom staar je zo naar die kraan?



KUNSTMUSEUM, hé! En hij voelde dat het belangrijk is...! Zonder het te beschrijven, heeft Briggs' gebrekkige geheugen ons een tip gegeven van de volgende klus van de bende!

Dus die avond...

Met JULLIE mee, natuurlijk! Tot

Batman zijn geheugen terug heeft, komt BATWOMAN uit haar RETRAITE!

Ziezo, het is tijd voor "Batman's" nachtpatrouilles! Zeg, Kathy...waar ga zij naar toe?



# DE BATMAN FAMILIE

Later, in het grote kunstmuseum, glijd er een paneel open...

De baas is een GENIE!  
Stel je voor...ons het ge-  
bouw binnensmokkelen...  
zoals de Grieken zich-  
zelf TROJE binnen-  
smokkelden!

Het schilderij dat de baas ons  
wilt laten zien, is in de volgen-  
de...WAT?!...BATMAN  
en ROBIN!

En vergeet  
BATWOMAN  
niet!



En Wonderler ROBIN krijgt "hulp" van een Griekse  
ATLEET...

Wat zou Briggs zeggen als-ie wist dat-  
■ juist de middag VERJEEDE die  
Hij bezamde...?



Als één boef aanvalt, haalt de vernuftige  
Batvrouw een grote poederdons uit haar  
schoudertas-arsenaal,  
en...

HATSJIE! Poeder in mijn  
gezicht! Hatsjoe! Moet bij-  
van...NIEZEN!



En inderdaad, als de hendeider een van z'n  
eigen mensen in 't nauw drukt, aarzelt hij in-  
zinknef...

Ik heb zo'n gevoel...dat  
ik mezelf tegenwerk...dat ik deze man moet  
laten ONTSNAP-  
PEN!



En dat moment van aarzeling is alles wat de wanhopi-  
ge bandiet nodig heeft voor zijn actie...

Jij wordt nogal SLOOM,  
Batman!



# BATWOMAN

ROBIN... KIJK eens!  
Batman is HULPELOOS... en  
die grote zult valt over hem  
HEEN!



Met slitzende precisie springen twee bemanteelde  
figuren naar voren en trekken de nep-Batman in veil-  
igheid...



De volgende avond, weer in Batwomans grot, besluit  
Robin tot een bepaalde strategie...

Als ze weer overland staan, zijn de handieten met  
lege handen vertrokken...



Hij had maar een  
paar lessen gehad...  
dat was hij nog niet zeker  
van zichzelf! Daarom een  
A-pelde HUI!

Nee, Briggs aarzelde  
omdat hij, ondanks  
zijn geheugenver-  
lies, voelde dat-  
le zichzelf  
TEGENWERK-  
TE!

Als ik nou eens wat bladen en kranten met kunst-  
nieues erin rondstrooide, zou Briggs ons onwillekeurig  
tippen over de VOLGENDE klus van zijn bende...  
zoals hij de VORIGE keer deed!



En de lat werkt, want even later...

Hij is gebooid  
door dat kunstbericht... dus dat moet  
de volgende kraak op de lijst van de  
bende zijn!



Maar Robin beseft niet dat het  
bericht... eensklaps Briggs  
geheugen weer normaal heeft  
gemaakt...

Nou  
WEET ik het weer... de  
val van de TREIN... Bat-  
womans LESSEN...  
ALLES!



OEI... wat een  
situatie! Batman en Robin  
moeten wel een privé reden  
hebben om Batwoman zo  
MEE te slepen... dus speel ik het  
MEE... met m'n geheugenverlies...  
en leid haar en die jongen in  
een VALSTRIK!



# DE BATMAN FAMILIE



Later, in Gothams Chinese Museum, waar drie Oudere Ridders plotseling tot LEVEN komen...





# BATWOMAN

Maar de ECHTE Batman dan... waar hangt DIE uit?

Is waarschijnlijk in dekking! Hij durft zich niet te vertonen, omdat Batwoman dan weet dat ze belazerd wordt!

In dat geval... Nu Batwoman het WEET... heeft het geen zin meer dat ik me nog langer VERSCHUIL, hè?

BATMAN... STAATI maar hoe KAN hij dat... op zijn bezaarde enkel?

Huh...?

Onmiddellijk gaat de Wonderlenser over tot explosieve actie...

Dit is ons wachtwoord Batwoman!

De misdadbestrijdster respoot zeer zacht...

Mijn "bedeltjes armbanden" zijn feitelijk vernomde handbollen... en ze staan je BEELDIG!

Huh?

De wanhopige boeven proberen te vluchten, maar

Goed werk, Batwoman... ik heb DEZE OOK te grazen!

Het "haarmetje" in mijn arsenal-tas is groot genoeg om een wazel van jouw formaat te vangen!

En de bende wordt gevangen genomen...

Batman, hoe wist jij dat Briggs zijn GEHEUGEN terug had?

Ik besefte het pas kort geleden, toen ik me herinnerde dat jij vertelde dat Briggs een RUBBER BAL aan het kneden was...

# DE BATMAN FAMILIE

Net als alle sport-entoesiasten, was Briggs gewend aan rubber bal te kneden om zijn HANDEN STERKER te maken...maar ik besefte dat hij dat NIET zou doen als hij zich niet kon herinneren dat ooit EERDER te hebben gedaan!

Enfin, ik GA maar weer!  
Bedankt voor je HULP, Batwoman!  
Zonder jou zouden we die bende van Briggs nooit hebben gekregen!



Later...

Het spijt me dat Batman en ik je moesten bedotten, Kathy...maar we weten dat je het wel zal begrijpen!

Jazeker...Zucht...en het was hartstikke leuk! Maar het zit er maar uit dat Batwoman weer met PENSIËN gaat...!



Weer later laat Batman aan Robin zien hoe hij zijn verwondingen voor iedereen verborgen hield...

Ik stond op een PROTHESE-been...terwijl de CAPE mijn zere been verborg, dat ik aan mijn DIJ vastgebonden had!



En dat trusje van Batman was heel verstandig bedacht...want de volgende dag heeft hij onverwacht BEZOEK...

Ik dacht, ik ga maar eens goelendag zeggen! Ik...oh...je hebt je enkel bezeerd! Hoe kwam DAT?

Nou, Kathy, ik...eh...heb 'm verspuikt...bij het DANSEN!



Dansen...POEHI! Wedden dat als BATMAN ooit gewond raakte, dat komt omdat hij iets HELOPHAFIGS deed? ZUCHT! Ik wou maar dat jij een beetje meer als HUIJ was, Bruce!



EINDE

# SUPERMAN

**Lees ook  
de avonturen van  
de Man van Staal!**

**ELKE  
MAAND**



**RÉNNEN !! DAT MIETERSE BATMAN ALBUM  
MOET JE GAAN KOPEN!  
— HET ZIET ER ZÓ UIT —**



***JACHT OP DE EUVELE RÂ'S ALGHÛL!***

**82 PAGINA'S IN KLEUR! EN TOCH SLECHTS F 5.50**